

Tussen krabbelaars en zandzuigers:

Sociëteit Contact op bezoek in Sliedrecht



Baggeren en Nederland zijn al eeuwenlang onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waar water is, moet immers gegraven, geslept en gezogen worden om vaarwegen open te houden, land te winnen en droge voeten te houden. Voor de leden van Sociëteit Contact vormde dit typisch Nederlandse vak op woensdag 11 maart het centrale thema van hun maandelijkse bijeenkomst. Bestemming: het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht. Daar wachtte een ochtend en stukje middag vol geschiedenis, techniek en kleurrijke vaktermen uit de wereld van het baggeren – inclusief een lunch die minstens zo stevig was als het werk waarover werd verteld.

Adriaan opende – mede namens Gerard – de bijeenkomst en stelde vast dat een flink aantal leden de weg naar Sliedrecht had gevonden. Daarna gaf hij het woord aan voorzitter Louis. Ook die sprak zijn waardering uit voor de opkomst en het aantal introducés dat deze keer was meegekomen. Tussen de bedrijven door wees hij de aanwezigen nog even op de website van de sociëteit, waar volgens hem met een paar muisklikken alles te vinden is wat men over Sociëteit Contact wil weten.

Louis vroeg vervolgens aandacht voor Vic, die twee kaarten had klaargelegd: één voor Annie, oud-lid van de sociëteit, en één voor Rien en René. De aanwezigen werden uitgenodigd deze kaarten mede te ondertekenen – een klein maar hartelijk gebaar vanuit Contact richting (oud-)leden.

Daarna was het tijd voor het echte werk: de rondleiding. Twee gidsen, Remco en Jan, namen de groep onder hun hoede. Al snel bleek dat beide heren behoren tot de afdeling “welbespraakt en bevlogen”. Met een indrukwekkende hoeveelheid kennis, doorspekt met anekdotes en een vleugje humor, brachten zij de wereld van het baggeren tot leven.



De leden van Sociëteit Contact werden in twee groepen verdeeld en trokken met hun gidsen door het museum, dat gevestigd is in het voormalige woonhuis van de familie Volker – een naam die in de baggerwereld nog altijd met respect wordt uitgesproken.

Tijdens de rondleiding passeerde een bonte stoet aan vaktermen en gereedschappen de revue: wilgenhout, baggerbeugels, krabbelaars en zandzuigers. Ook de geschiedenis van bekende bedrijven uit de sector kwam voorbij, zoals Boskalis en Van Oord, naast diverse lokale baggermaatschappijen. In de verhalen van de gidsen werd nog eens duidelijk dat Sliedrecht al generaties lang het kloppend hart vormt van deze bijzondere bedrijfstak.

Na enkele uren luisteren, kijken en rondwandelen was het tijd voor de lunch. Die bleek royaal en uitstekend verzorgd – een maaltijd die qua omvang niet zou hebben misstaan na een ochtend stevig baggerwerk. Het vormde een smakelijke en gezellige afsluiting van een geslaagde bijeenkomst.

Tot slot past een woord van dank aan de organisatoren van deze activiteit, Adriaan en Gerard.

Het volgende treffen staat alweer in onze agenda: **8 april a.s.** De organisatie ligt dan in handen van Ad (Roosendaal) en Walther. Nadere informatie verschijnt binnenkort op de website van de sociëteit. We hopen ook dan weer veel leden en introducés te mogen begroeten.

P. Ch. 11-3