

Een touretappe met Bourgondiër, Markies en Gouverneur

10 september hadden Ronald Kniep en Rien van Meel een cultureel en historisch bezoek aan het Markiezenhof gepland.

Door omstandigheden was Rien verhinderd en moest Ronald de honneurs waarnemen. Hij deed dit uitstekend, stond ons op de markt al op te wachten om ons te begeleiden naar café/restaurant de Bourgondiër. Daar konden we genieten van een kopje koffie/thee met een worstenbroodje.

Ons gezelschap bestond uit slechts 12 deelnemers: we hadden de nodige afmeldingen i.v.m. vakantie, verhuizing en ziekenhuisopname.

Een vijftal leden had er een schoolreis van gemaakt door met de trein richting Bergen op Zoom te gaan. Voorzien van een reisversnapering door Margot samengesteld (krentenbol/snoep/pakje appelsap).

Daarna gingen we te voet naar het Markiezenhof waar onze gids Jos al klaar stond.

Nadat we als bezoekers 'gestickerd' waren, kon de rondleiding beginnen.

Jos vertelde op een leuke wijze allerlei wetenswaardigheden.

Hij was dan ook net gekwalificeerd en gediplomeerd als gids.

Na ons bezoek daar - wat iets meer dan een uur duurde – gingen we weer te voet richting café/restaurant de Gouverneur.

Aldaar konden we kiezen uit een zeer uitgebreide lunchkaart.

Na een smaakvolle lunch en de nodige gesprekken ging een ieder weer zijns/haars weegs.

Voldaan na een lekkere lunch, maar ook een leerzame en leuke activiteit.

L.v.P.