

Was het Quo vadis? (*waar ga je heen) of waren we toch het 'padje kwijt'?

Vele bevolkingsgroepen baanden zich een weg door de polders van Zuid-Beveland. Op school leerden we het al: in de vroege middeleeuwen zochten Friezen en Franken hier hun route, later volgden Kelten en Romeinen. Sinds woensdag 9 juli mogen we daar nog een grote groep leden van Sociëteit Contact aan toevoegen. Die dames en heren van de vereniging voor '55-plussers uit West-Brabant' gaven zich een halve dag enthousiast over aan het (mee-) rijden met de traditionele Toertocht door (ook dit keer) een mooi stukje Nederland.



Inwoners in Zuid-Beveland zeggen het graag: zij wonen in een streek waar land en zee elkaar raken. Hier vind je net zo gemakkelijk pittoreske dorpjes en slingerende bloemendijken als fruitboomgaarden en zwart geteerde boerenschuren, maar ook valt er veel te genieten van het leven op Wester- en Oosterschelde. Dat we dit allemaal woensdag 9 juli ontmoetten, kwam natuurlijk door de route die moest worden gevolgd; maar misschien ook door keuzes van (soms vele) onjuiste afslagen.

Voor zij die het nog eens willen weten: we werden rond 10.00 uur verwelkomd door Adriaan Vlamings die (samen met Bert en Louis) organisator was van dit programma. Naar goede gewoonte startte ook deze klassieker met koffie en appeltaart die op het ruime terras van Brasserie Den Inkel (iets buiten Kruiningen) werden uitgeserveerd, waarna de verschillende equipes met korte tussenpozen de slingerende dijken van dit voormalig eiland mochten gaan verkennen.



Ons verslag komt hiermee op een lastig punt: natuurlijk zijn wegwerkzaamheden in ons landje aan de orde van de dag en ook nu waren sommige wegen onverwacht afgesloten. Dat weerlegt echter niet de bewering in menig onderzoek: mensen hebben gedurende de evolutie een verbluffend vermogen ontwikkeld om hun weg te

vinden. Maar, navigatiesystemen hebben op dat gebruik van ons hersengedeelte helaas een verwoestende uitwerking. Ik wil maar zeggen: het kaartlezen bracht sommige navigators van streek (of van de weg) en daarin kon TomTom geen oplossing bieden. Met als gevolg dat uw verslaggever de organisatie van Toertocht 2026 een ruim aantal originele ideeën voor leuke trips door Zuid-Beveland kan aanbieden. Het team dat ik als chauffeur mocht begeleiden, heeft deze dag daarvan verschillende (met wisselend succes) uitgetoetst. De reden waarom Adriaan bij vertrek iedereen globetrotter noemde, werd daarmee duidelijk: menige Toerrijder bereikte de finish met wat aangevulde kennis van Zeeuwse wegen en weggetjes gecombineerd met herinneringen aan niet als zodanig bedoelde ritjes door ongerepte stukjes Zuid-Beveland. Ongetwijfeld herkent niet elk team zich in deze omschrijving en hoeven dus niet alle deelnemers zich aangesproken te voelen!



Rond 13.00 uur zaten alle equipes veilig en wel in restaurant De Meerkoet in Wolphaartsdijk. Het paviljoen hier bood een prima ambiance voor drankje en lunch, maar ook bleek het een mooie plek voor het beluisteren en becommentariëren van elkaars ervaringen met Toertocht 2025. De gezamenlijke conclusie is dat het dit keer opnieuw een succesvolle activiteit was: een mooi, gezellig en leerzaam dagje uit. Wat dat laatste betreft: we kennen nu zelfs het zoutgehalte van zeewater. Meer dan genoeg reden voor de welgemeende complimenten aan organisatoren Adriaan, Bert en Louis.

Het trio van de Toerit geeft graag het stokje door aan het team voor de augustusactiviteit.

Toos en Hanneke nodigen ons op woensdag 13 augustus uit kennis te maken met enkele bouwers aan het Bloemencorso Zundert. In Wernhout worden wij bijgepraat over dit cultureel erfgoed: 'Het grootste corso ter wereld'.

Alle informatie is binnenkort na te lezen op deze website onder Activiteiten. Graag tot ziens!

P.Ch. 9-7-25